

Een van onze leden, nl. Coby Pronk, kreeg de dichterlijke neiging om een lied te maken voor onze Metro, op de wijs van "Hoor de muzikanten". Hier volgt het:

1. Wij zijn "Metro" leden,  
zingen blij ons lied.  
Opgewekt en vrolijk,  
niemand heeft verdriet.  
Maken nooit geen ruzie,  
hebben altijd lol.  
Want de "Metro"-leden,  
die zijn altijd dol. Ref.
3. Vooraan lopen de baby's  
van rettekettetteket,  
Achteraan de lady's  
met sterren op hun pet.  
En niet te vergeten,  
de afdeling van de band.  
Zijn tamboers geheten,  
die 't best zijn marsen kent.  
Ref.

Ref.: Tjing boem, tjing boem,  
tjin boem tralalala,  
we hebben een fijne band

2. Wij zijn vlotte leden,  
doen aan alles mee.  
Krantensjouwen en zo meer,  
doen wij keer op keer.  
Ook diverse akties,  
slagen bij ons gauw.  
Want voor onze drumband,  
Zijn wij graag in touw. Ref.
4. Ook de bekkenslager,  
en de paukenis  
Met de vaandeldrager,  
kunnen niet gemist.  
Wij doen allemaal ons best  
Tamboermaitre en de rest.  
Zetten 't beste beentje voor  
daar halen wij hoge prijzen  
door. Ref.

Voorlop loopt een heel lang end  
soms geeft hij ook nog wel eens  
Ik vind dat is zijn plicht /licht